

Segersviten bruten!

Contributed by Henrik R-S
 Sunday, 12 June 2011
 Last Updated Sunday, 12 June 2011

Till vår stora förtret fick vi se vår nägot spektakulära segersvit av 5 raka spikar (2006-2010) i denna landets enda riktiga havskappsegling bruten. Det skulle säkerligen harma om inte vrets upplaga varit såpass intressant. De utlovade och förtutsädda låtta vindarna uteblev för det mesta och vi kom runt banan med en helt skaplig målgångstid på 3:01, såndag morgon.

Det visade sig att Solveig kammade hem segern, med Donna som tvåa och vi placerar oss som trea. Donna och Solveig höll till de minsta båtarna i klassen. Donna körde den korta sträckan från Hramtsow till målet 9 min snabbare än vi i seglad tid, och passerade oss i beräknad tid. Solveigs uppsegling från Hogland fram till målet är nog anmärkningsvärd även om en stor orsak var de många omstarterna den långa länsen från Kotka port via Kalbådan till Hramtsow erbjöd. För vår del betydde det exempelvis att bralla på med 7 knop mot ett fält båt som stod helt stilla! Många av dess försök kunde komma hit o dit, men till vår lycka förmådde vi hålla en konsekvent och konservativ linje beträffande ruttval i dessa mycket nyckfulla och varierande vindar.

Då vi rundade Kotka port på väg mot Hogland var de större båtarna i vår klass upp till en timme före i seglad tid, men ser man när vi kommer upp till porten är nyo på väg hem har marginalen krympt till bara 20 minuter till snabbaste Ilmarinen. Sedermera tappade vi kontakten till henne ända tills vi kom till Hramtsow som första båt på lilla banan. Ilmarinen var såpass hack i håll att de lyckades ta sig förbi på väg till målet, där skillnaden låg på ca 2 och en halv minut.

Kolla in resultat här.